

Het oude Egypte op het net Virtuele reis tussen

Een reis naar Egypte kan je maar beter goed voorbereiden. Wat heb je er immers aan als je acht dagen lang van een koningsgraf naar een piramide laveert of van de tempel naar het museum en niet eens weet hoe de Egyptische godenwereld in elkaar zit, wat een sfinx is of waar het Egyptische dodenboek voor diende. Gelukkig kan je je reis helemaal op het internet voorbereiden.



Een uitstekende plek om je virtuele Egyptereis te beginnen is de website Odyssey in Egypt [1]. In tien 'weken' maak je hier kennis met de aardrijkskunde en het klimaat van Egypte, leer je de grondbeginselen van een archeologische opgraving kennen, ontmoet je een monnik of een bedoeïenenfamilie en raak je vertrouwd met de Egyptische geschiedenis en religie. Kortom, een schitterende inleiding voor toeristen. Als het wat meer mag zijn, kan je terecht bij Ancient Egypt [2]. Op deze prachtig geïllustreerde site maak je kennis met het Egyptische leven van alledag, met de aardrijkskunde van het land, goden en godinnen en met farao's. Je leert er wat mummificeren precies is, je bezoekt er tempels en piramiden en je ontdekt hoe de Egyptenaren handel dreeven of de tijd maten. Een heel hoofdstuk is ook gewijd aan het Egyptische hiërogliefenschrift. Ook nog interessant is de website van het Memphis Institute of Egyptian Art and Archaeology [3] waar je onder andere een 'Color Tour of Egypt' krijgt aangeboden. Nog veel meer informatie en links voor toeristen en andere leken

staat bij elkaar op de website Egyptology [4] van Greg Reeder. Hij brengt je helemaal in de ban van de Egyptische godenwereld en maakt je zelfs enthousiast voor een modern rapport van een opgraving. Weer een stap verder is Egyptian Archaeology [5], een uitgebreide inleiding in de egyptologie en de archeologie van de Vallei der Koningen door Donald P. Ryan. Je vindt er een aantal illustraties, maar vooral een rijke verzameling links naar andere websites over egyptologie.

Een toetje van Toet

Daarmee zijn we dus in de Vallei der Koningen beland, ongetwijfeld één van de indrukwekkendste bezienswaardigheden van Egypte. Daar wil iedereen toch naar toe, al is het maar om het beroemde graf van farao Toetanchamon te zien dat daar in 1922 werd opgegraven door Howard Carter. Een prachtig geïllustreerde evocatie van het graf van Toetanchamon krijg je op de National Geographic Classics website At the Tomb of Tutankhamen [6]. Wie echt in de voetsporen van Ho-



ward Carter wil treden en de blootlegging van het graf van Toet wil overdoen aan de hand van diens nota's uit 1915 tot 1922, kan die teksten en schetsen vinden op Search for Tutankhamun [7]. Zorg er wel voor dat je er geen indigestie van krijgt, want dit is echt wel zware wetenschappelijke kost. Interessant is het wel voor wie zich een goed beeld wil vormen van hoe toen aan archeologie werd gedaan. Met die nota's heb je overigens nog niet genoeg. Je kan er best ook nog de database van de opgravingen van Howard Carter in de Vallei der Koningen bij nemen. Die vind je op Tutankhamun: Anatomy of an Excavation [8] en je krijgt er bovenop de vele originele foto's te zien die Burton tijdens de opgraving heeft gemaakt. Toch is onze favoriete Toetanchamon-site zonder twijfel Tutankhamun Boy King [9]. Niet alleen is dit zowat de 'persoonlijke' website van Toet zelf, ze is bovendien in verstaanbaar Engels geschreven, zonder veel vaktermen. Extra informatie wordt gegeven in pop-upvenstertjes of via audiobestanden. De hele Tut-page maakt overigens deel uit van

Anthony's Egyptology & Archaeology [10], een indrukwekkend project met een index van Egyptische goden, een tijdlijn van de farao's, informatie over papyrus, de piramiden van Giza, mummies en ook nog eens reistips en -hints voor Egypte en zelfs een discussiegroep over egyptologie. Ook deze site is dus een prima startpunt voor je virtuele reis.

Koningen op een hoopje

Maar in de Vallei der Koningen is meer te vinden dan alleen maar het graf van Toetanchamon. Hij mag dan de beroemdste farao zijn, die reputatie heeft hij echter pas bij de opgraving van

farao's en piramides



zijn grotendeels ongeschonden en zeer rijke graf gekregen, want in zijn tijd was hij slechts een kind-farao en werd bovendien piepjong vermoord. Zijn vorstelijke burens in de meer dan zestig koningsgraven van de Vallei der Koningen waren heus wel beroemdere en veel belangrijkere farao's, al waren hun graven doorgaans leeggeplunderd voor moderne archeologen ze herontdekten.

Eén van de meest informatieve sites

over de Vallei is die van de Valley of the Kings Foundation [11]. Deze stichting wil op een internationale basis de opgravingen, het onderzoek, de publicaties en de bewaring van de koninklijke en privé-graven in de Vallei ondersteunen. Je vindt er nieuws over de opgravingen in de Vallei en de opgravingsdagboeken van het 'Amarna Royal Tombs Project'. Voor de echte fijnproevers (maar dan wel liefst met een breedbandverbinding) is er het gigantische Theban mapping project [12]. Het gaat om een groots opgezette en rijkelijk geïllustreerde website met plannen, teksten en duizenden afbeeldingen van de Koningsvallei. Vooral de atlas van de Vallei der Koningen is een pareltje van interactiviteit op het internet.



Je kan er elk bekend graf stap voor stap ontdekken. Er zijn zo'n 250 plattegronden, 3D-modellen van elk graf, meer dan tweeduizend afbeeldingen van alle muurschilderingen en een groot aantal video- en audiofragmenten die je naar elk hoekje van de Vallei brengen. Daarnaast zijn er talrijke artikels, beschrijvingen en diepgaande teksten over de Egyptische geschiedenis in het algemeen en elk koningsgraf in het bijzonder. Kortom, een site om een paar maanden zoet mee te zijn.

Ingeblikt Egypte

Laten we eindigen met nog enkele links naar Egyptische collecties van musea in en buiten Egypte. Het belangrijkste is natuurlijk het Egyptian Museum [13], het honderdjarige museum van Caïro waar onder andere de beroemde 'Tut Collection' is ondergebracht. Ook niet te missen is de uitgebreide Egyptische collectie van het British Museum [14]. Wat het Franse Musée du Louvre zoal bij elkaar heeft gescharreld in Egypte vind je op Monuments d'éternité de Ramsès II [15]. En natuurlijk mag ook het Ägyptisches Museum und Papyrussammlung [16] in Berlijn hier niet ontbreken, waar je de beroemde buste van koningin Nefertiti kan gaan bekijken. Als uitsmijter tonen we je nog het Giza Plateau Computer Model [17]. De universiteit van Chicago bouwde dit 3D-computermodel van het plateau waarop de piramide van Giza

gebouwd is. Het geeft je een goed ruimtelijk idee van wat je straks op je reisje door Egypte te wachten staat.

— Willy Schuyesmans —



URL'S UIT DE TEKST

- [www.website1.com/odyssey]
- [www.ancientegypt.co.uk]
- [www.memphis.edu/egypt/main.html]
- [www.egyptology.com]
- [www.plu.edu/~ryandp/egypt.html]
- [www.nationalgeographic.com/features/98/egypt]
- [www.ashmol.ox.ac.uk/gri/4search.html]
- [<http://www.ashmol.ox.ac.uk/gri/4tut.html>]
- [www.osirisweb.com/egypt/tutpage.htm]
- [www.osirisweb.com/egypt]
- [www.valleyofthekings.org]
- [www.thebanmappingproject.com]
- [www.touregypt.net/egypt-museum/egyptian_museum.htm]
- [www.thebritishmuseum.ac.uk/world/egypt/egypt.html]
- [www.culture.fr/culture/arcnat/thebes/fr/index.html]
- [www.smb.spk-berlin.de/amp/e/s.html]
- [www-oi.uchicago.edu/OI/DEPT/COMP/GIZ/MODEL/Giza_Model.html]